

September rit 2017 - Grenzeloos

26 september 2017 - door Evert

Het 8 uur journaal van de NOS is normaal gesproken toch een ijkpunt in onze samenleving. Dat wat Annechien Steenhuizen en Rob Trip ons vertellen is betrouwbaar en waar. Ook de buitenlandse correspondenten vertellen geen onzin. Als Peter Kuipers Munneke en Gerrit Hiemstra voorspellen dat dinsdag 25 september een mooie zonnige dag gaat worden met temperaturen tussen de 17 en 20 graden dan weten we zeker dat het waar is en verheugen we ons op een prachtige zonnige dag tijdens de september rit van ons motor vroeedschap.

Niets was echter minder waar. Het was in het Noordoosten met start in vestingstad Coevorden en finish in het 8 kilometer verder gelegen dorpje Gramsbergen bewolkt, nevelig en koud. De meters op onze motoren kwamen niet boven de 14,5 graden en handvatverwarming en warme zadels bleken nuttige accessoires op onze brommende tweewielers. Hoe moeten we nu verder de betrouwbaarheid van de weerprofeten van het journaal beoordelen. Gewoon een missertje? kan gebeuren of een dikke blunder. Ondanks dat alles was het een prachtige rit door een voor velen onbekend stukje Nederland.



Startpunt - het kasteel in Coevorden

De start was dus in Coevorden, ook bekend als het stadje van de Ganzenmarkt. Het aloude maar fraai gerestaureerde Kasteel de plaats van koffie + appeltaart. Elf dapperen hadden de lange rit naar ZO. Drenthe getrotseerd. Sommigen zelfs een avond tevoren al vertrokken van huis.

En wie was daar plotseling: Nico in gezelschap van zijn struise dochter. Nico de pechvogel gecrasht in Duitsland en flink gekwetst en eigenlijk de uitzetter van deze rit. Dat was voor de pechvogel onmogelijk en gelukkig was Wim Oranje bereid de rit over te nemen en met kleine aanpassingen aan Nico's oorspronkelijke plan vertrokken we met volle buiken voor rit door Drentse en Groningse dorpjes met luisterrijke namen als 't Haantje, Kibbelveen, Exloo, Drouwenersmond, Veele, Ter Wisch en Sellingen alwaar de lokale hotelier jaren terug Waterkonijn (muskusrat) op zijn menukaart had staan.



Startpunt - het kasteel in Coevorden

Via Emmer- en Barger-Compascuum werd Klazienaveen bereikt, geboorteplaats van schrijver dezes. Langs bochtige weggetjes door afgegraven hoogvenen kwamen we in oledorp Schoonebeek, waar de NAM met moderne technieken opnieuw het zwarte goud uit de grond omhoog pompt.

Via een smokkelaarsweggetje reden we Duitsland binnen. Via Hoogstede, Emlicheim en Laar staken we de grens weer over om tenslotte in Gramsbergen op een terrasje te eindigen met een goed gevuld glas lokaal gerstenat.

Conclusie: Ondanks het tegenvallende weer (foutje van Gerrit van 't journaal) een prachtige rit met nauwelijks stoplichten prima en kortdaat voor gereden door Oranje Wim en heel belangrijk voor Nico. Hij was er toch en is aan de beterende hand!

De foto's staan weer in een [album](#) en het routebestand is beschikbaar in [gpx-format](#) en in [itn-format](#).



Eindpunt - het terras bij Café/ bierbrouwerij Mommerite